



## Swedish Massive

### Resebrev september 2024

Windsor och Eton. Smaka på den. Finare blir det nästan inte. Windsor Castle är ett av Englands äldsta och mest berömda slott (mera om det längre fram) och Eton dess kanske mest kända privatskola. Om man skriver Windsor&Eton FC har man dessutom namnet på det fotbollslag som ledde serien överlägset när Staines&Lammas skulle ta sig an dem hemma på Addlestone Moor den lördag vi var på besök.

Resan började på torsdagen och innehöll inte några dramatiska moment. Någon halvtimmes regnförsening och den extra halvtimme det tar att komma ur Heathrow när man flyger med SAS, hindrade oss inte från att i lagom eftermiddagstid få njuta av den efterlängtade ölen på The George. Traditionsenlig middag på The Bells på kvällen med den version av "Ja, må han leva" som alltid imponerar på pubens kärälskare. Benke, som just fyllt 70 var föremålet för sången. Han fortsatte för övrigt firandet med att förlänga Englandsvistelsen med en vecka och ta tåget till Liverpool och Goodison Park för att se favoritlaget Everton.



Sju medlemmar var vi denna gång och på fredagen gjorde Mats Rörvall, Håkan Lasses, Pelle Rimsbo och Benke en resa till Windsor med omgivningar. Mats R har ordet:

*Strax efter att frukosten var förtärd på fredagen satte sig fyra musketörer i en taxi och gav chauffören order om att bege sig av mot den brittiska kronans allra kändaste och mest ikoniska landmärke, Windsor Castle.*

*Några av rojalisterna i taxin började känna vittring av kunglighet och flärd när vi åkte jämte något vi tyckte liknade "The Long Walk" och bad således chauffören att stanna bilen.*

*Oturligt nog blev avstigningen att ske precis utanför en Pub som på något märkligt vis fick resenärerna att för dryga halvtimmen flytta fokus ifrån kungligheter och herresäten till fotboll och ale.*



*Väl ute på "The Long Walk" tornade sig så Windsor Castle upp och det var inte utan att man funderade på om Kung Charles var någonstans där inne. Vi resonerade om att just detta en gång i tiden var centrum för ett rike där solen aldrig gick ned men blev abrupt avbrutna av en hundägare som glatt gick och slängde med sin juckles ekskrementer i en transparent påse. Det var en syn vi aldrig sett tidigare och ingen av oss hade trott att första gången skulle vara på uppfarten till Windsor Castle.*



*Vi åt sedan lunch (aningens dyrare var det nog allt, så här 30 minuter ifrån Staines) och hann bekanta oss med två ytterligare serveringar i den förnäma och välkomnande staden Windsor.  
Väl värt ett (åter-)besök!*

The two Görans och Jan-Ove hade istället åtagit sig uppgiften att utforska ej tidigare besökta pubar i närområdet. The Three Tuns fick nöja sig med att beskådas genom fönstret. Det räckte. The Old Red Lion var däremot en positiv överraskning med nostalgikänsla, i alla fall för presidenten som besökte sin första pub redan 1968. Toaletten var ren och snygg, men kan ha funnits ungefär lika länge. Pubvärdinnan precis så varmt vänlig och intresserad som man förväntar sig. Kan bli flera besök där.



På kvällen hade vi gjort upp med goda vänner att ses på The Swan. Alison och Phil var där liksom Dave och Joss. Det var dem och Fra vi såg mest av under besöket. Fra var faktiskt på matchen, tillsammans med svärson och ett barnbarn och på söndagen var vi inviterade till ön för kaffe med vitaminer, med början vid pråmen och avslutning hos Fra. Amazing!



*Trivsamt på The Swan*



*Vitaminer på Church Island hos Dave & Joss*



*Fika i Fras "barn"*



Nå, matchen då? Sju spänstiga promenerar milen (svensk) till arenan och får se en till hälften rolig match. I första halvlek står nämligen hemmalaget emot de mycket spelskickliga serieledarna, men efter paus befrias vi från uppdraget att utse matchens lirare, eftersom det ramlar in fem bollar bakom vår målvakt. Bra stämning ändå med spelarträff och signerad matchtröja efteråt. En eloge till Göran R, Mats och Pelle som även tog promenaden hem. Botgöring kanske.



Vid söndagens lunch träffade vi också Steve Parsons och Brendon. Steve bar den Leksandshalsduk han förärats av Håkan på lördagen. Undrar om moringarna har något motdrag?

Lyckat som alltid var det. Mars är trolig tidpunkt för nästa resa. Kassören meddelar att ett litet restlager av vår snygga T-shirt finns. Först till kvarn gäller, särskilt för XL-storleken. De kostar 175 kr styck (+ev. frakt) och beställs hos Göran Rörvall.

Lagerstatus:            **S M L XL**  
                              5 3 3 5

All the best,

Göran Seger  
President