

Snart lyfter svanarna igen!

Staines Town FC hade besök, inte bara av Canvey Island, utan också av fem svenska supportere på säsongens sista match, 23 april. Tre ärrade Swedish Massive-veteraner Göran R, Bosse och Göran S hade förstärkning av Bosses två söner, Per-Henrik och Viktor. Ingen av juniorerna (tja, Per-Henrik är 41) verkade ångra visiten i Staines. Och vem skulle inte uppskatta en snabb öl på The George och ett möte med den legendariske spelevinken Wally, när man landat på Heathrow en knapp timme tidigare. Därefter en promenad längs Themsen upp till Wee & Pee, där en för dagen lilahårig Betsy nästan går upp i limningen när hon får se oss.

Liver, bacon and green peas och vår Staines Man, Dave Quin, på plats för en sammanfattning av säsongen och läget i klubben. Vi återvände till puben efter matchen, efter en improviserad omröstning som överraskande slutade 5-0 i återbesökets favör.



Vi känner nu till vad en "baby beer" är: I en dockskåpsölsejdel slås ca två cl av likören 43, som får ett litet lager grädde på toppen. Och så, det ser ut som en liten öl!

Värdinnan som bjöd på finessen svepte snabbt sin och vi följde artigt efter. Inte så dumt som efterrätt.



Att Per-Henrik dessutom, osannolikt nog, lyckades hitta en polare med gemensamt intresse för metalldetektorer längst ut på bardisken, gjorde inte saken sämre.

Matchen på Wheatshaf Park gjorde oss inte heller besvikna. The Swans fick visserligen nöja sig med 2-2 efter att ha haft ledningen två gånger, men det nästan ursinniga tempot och engagemanget hos spelarna, gjorde den för serieplaceringen betydelselösa fighten mycket underhållande.



Som vi nästan vants oss vid, blev vi inviterade till klubbbrummet på en öl efter matchen, av klubbens ägare, den alltid lika vänlige och trevlige Matthew Boon. Att han orkar ta sig tid med oss! I bortåt 20 minuter fick vi höra om säsongen och de vedermödor det innebär att ansvara för ett fotbollslag. Klubben har ju ett par gånger de senaste åren haft tränare med erfarenheter som proffs i engelska ligan. Det har nu inte slagit så väl ut och Matt hade kommit till insikt om att det var bättre att satsa på folk som kunde förutsättningarna, både fotbollsmässigt och ekonomiskt, för Non League Football, dvs den nivå där laget befinner sig.



Eklunds drog redan samma kväll vidare mot London och en Tottenhammatch, medan the two Görans, liksom kvällen före, träffade gamla bekanta på The Bells. Omsorgen om oss är lika fantastisk där, som överallt annars i denna lilla stad. Och nu smider vi planer!



Spelprogrammet för säsongen 16/17 kommer i början av juli. Sedan gäller det att med Daves hjälp hitta "säkra datum" (nej, det har ingenting med fortplantning att göra) dvs speldagar som inte riskerar att flyttas pga av cupspel. Vi siktar på att göra den till antalet största resan i Swedish Massive's historia. Det är sex år sedan bildandet och alla i England tyckte att det var en lagom knäpp och bra idé att fira ett sex-årsjubileum med en brakresa. Planen är att åka sent i september, men vi måste förstås se speldagarna först. Hjälp med diverse programpunkter har utlovats och jag tycker det är en bra idé att redan nu titta i kalendern och hålla en plats för ett besök i Staines då.

Hälsningar från er president,

Göran S.

