



Swedish Massive

George går två

The George är sedan länge ett tryggt fäste i vår vistelse i Staines. Där aväts stadiga frukostar och fredagens fish 'n chips. Där siktas gamla bekanta och sänks en och annan öl. Så också denna gång, men en namne till puben dök också upp. Lille George, sju månader gammal hälsade oss, tillsammans med två charmerande "club house managers" Shelley och Carlie, välkomna till vår nya hemmaplan Addlestone Moor.



Shelley och Carlie



Baby George

Laget hade ju bortamatch vår helg, men på Benkes initiativ tog på fredagen fyra tappra pensionärer gångvägen längs Themsen upp till den arena som vi i år delar med Abbey Rangers FC. Den två timmar långa promenaden kröntes med framgång när nämnda damer och lille George upptäckte oss just som de skulle åka därifrån. Förundrade och glada blev de av vår berättelse om varför vi var där och gav oss en inblick i Rangers klubbverksamhet (25 lag igång helgen före) och hur den ganska stora anläggningen användes. Vi hoppas på hemmamatch nästa gång!

Den yngre delen av sällskapet, Mats och Håkan, bättrade på sin bildning genom att följa floden åt andra hållet och bli besökta Runnymede där Magna Charta skapades.



Lördag

En nästan osannolikt pittoreskt belägen pub, The Anchor i Pyrford, blev vår första anhalt på matchdagens resa. Vår Uberförare (uttalas Oober i England) fick slingra sig fram i en grön växtunnel sista biten fram till kanalen där puben låg. Maten OK, men kaffet svagt. Detta samlade omdöme gäller väl för övrigt 90% av alla måltider i England.



En halvtimmes promenad med mycket Google Maps-läsning tog oss bl a via en golfbana till Keens Park Rangers arena.



Kärt återseende med Steve Parsons, som kunde meddela att kampanjen för att behålla rätten till fotbollsspel på Wheatsheaf Park varit lyckosam, då "kommunfullmäktige" tagit beslut att det undantag som hindrar bebyggelse eller annan verksamhet på planen står fast. Åtminstone tills vidare. Själva matchen slutade mållös och var väl lite sämre än den vi såg i våras. Ett mål för Staines&Lammas vinkades mycket tveksamt bort för offside av linjemannen (kan med bästa vilja i världen inte kalla honom assisterande domare). En mycket förgrymmad coach blev utvisad från bänken och muttrade om "cheating" efter matchen. Orsaken var förstås att killen med flaggan var avbytare i hemmalaget.

Söndag

Söndagen innehöll två inbjudningar. Den första till Dave och Joss på Church Island för förmiddagskaffe med förfriskningar, eller vitaminer som ju Dave brukar kalla dem. En fantastisk rofylld stund på öspetsen. Visserligen lyfter det ju en flygmaskin då och då, men annars är det svårt att tro att världsstaden bara är några miles bort.



Den andra till samma ö för ombordstigning på Brendans båt (Fra tyvärr upptagen på annat håll). Tre fantastiska timmar på älven, uppströms den här gången med slussning och allt.



Jag hann mellan besöken på ön med att träffa Dave Quin, som under signaturen The Staines Man ju gjorde ett stort antal referat på vår hemsida för några år sedan. Nu är han sparsam med besöken på matcherna, åtminstone tills de tar något kliv upp i seriesystemet igen.

Sammanfattning

The Bells rände vi förstås också på en hel del. Jamie löser sitt korsord i Times, men annars utan förmåga att via talet kommunicera. Jag fick honom att skriva lite och det fungerade faktiskt hjälpligt. Paul, Liam och hans Alex var där för det mesta, liksom Emma bakom disken förstås.



Phil och Alison hade åkt dit en kväll bara för vår skull och även en hel del andra ryggdunkar och handslag förekom.

Lite senare hemresa på måndagen gav oss tillfälle att kort utforska stigarna i Staines Moor, ett naturområde som tidigare nästan helt gått oss förbi. Det börjar strax bortom köpcentret Two Rivers och kan vara något att titta närmare på en annan gång.

En resa som från början var ganska löst planerad, fick ovanligt många aktiviteter inlagda efter hand och den kändes faktiskt riktigt, riktigt bra.

Ännu bättre blir resan i vår och om en fjärdedel av medlemmarna deltog den här gången borde vi kunna bli minst hälften av de excentriska svenska gentlemännen (jo, de ser på oss så) framme i februari/mars.

All the best,
Presidenten



Bilder: Benke, Håkan och Göran R